

Den koptisk Ortodokse Kirkes kirkeråd  
 v./ Ayman Samir  
 Taastrup Hovedgade 162A  
 2630 Taastrup

**FORSKNINGS- OG  
 FORMIDLINGSAFDELINGEN**  
*Danmarks Middelalder & Renaissance*

FREDERIKSHOLMS KANAL 12  
 1220 KØBENHAVN K.

DIREKTE TLF 33473105  
 DIREKTE FAX 33473312  
 E-MAIL [ulla.kjaer@natmus.dk](mailto:ulla.kjaer@natmus.dk)

DATO 2. november 2012

UK/

Vedr. Den koptisk Ortodokse Kirkes kirke, et unikt historisk værk.

Den kirkebygning, som i dag ejes af den koptisk ortodokse kirke i Danmark, beliggende Taastrup Hovedgade 162 A, er ikke et prangende bygningsværk, men en ydmyg brugsbygning, som ikke desto mindre rummer væsentlige vidnesbyrd om dansk kirkeliv i det 20. århundrede. Den er et enestående eksempel på en bevaret vandrekirke fra det københavnske kirkebyggeris store tid omkring år 1900. I 1905 oprettedes det nye Mariendals Sogn på Frederiksberg, og som ny sognekirke tjente i første omgang en midlertidig kirkebygning, som blev bekostet af organisationen Københavns Kirkefond. Kirkefondet benyttede dengang to typer af midlertidige kirker: jernkirker og kokkolitkirker. Jernkirkerne blev importeret som samlesæt fra England og bestod af jernplader over et skelet af træ. De var kolde om vinteren og varme om sommeren. Til Mariendal Kirke valgte man derfor den anden mulighed, kokkolitkirken. Kokkolit blev lavet i store plader af sammenpresset kokosaffald og gips, og disse plader blev monteret på et træskelet. Den kendte arkitekt Martin Nyrop havde påtaget sig at lave en tegning til denne type vandrekirke, som havde et enkelt ydre, men et hyggeligt indre. En ganske tilsvarende vandrekirke efter Nyrops tegning blev samme år bygget som forgænger for Blågårds Kirke på Nørrebro. Mariendal Kirke blev indviet søndag 24. september 1905. Kirken, som rummede 400 siddepladser, kom til at fungere i Mariendal Sogn i tre år, indtil en ny stenkirke stod færdig.



Kirken i Mariendal Sogn 1905, tegnet af Martin Nyrop.  
 Ældre foto.



Kokkolitkirken var designet til at kunne flyttes, så den blev pillet ned i 1908 og flyttet til Østerbro. Her blev den genopbygget ved den erfarne kirkearkitekt Aage Bugge, som forsynede kokkolitkirken med en træbeklædning og satte et tårn på. Kirken fik nu navnet Aldersrokirken, og den fungerede som sognekirke under dette navn i 19 år, indtil den i 1927 blev afløst af den nyopførte Taksigelseskirke.

Kokkolitkirken blev liggende ved Jagtvej og fungerede som maskinværksted, indtil kirkebygningen efter nogle år vendte tilbage til sin rette bestemmelse, da den blev købt af den romersk-katolske kirke og flyttet til Taastrup. Her var den ramme om katolsk messer, indtil den koptisk-ortodokse kirke overtog bygningen, som i det ydre har bevaret det udseende, som Aage Bugge gav den i 1908. Kirken trænger nu stærkt til istandsættelse, og omkostningerne overstiger den koptisk-ortodokse menigheds formåen. Nationalmuseet finder, at kirken er værd at bevare, og at en dækning af udgifterne til de nødvendige istandsættelsesarbejder kunne være en værdig sag at støtte for et eller flere almennyttige fonde.

P.N.V.

Med venlig hilsen

Ulla Kjær